

# EVA'S GEDACHT

IK REED MEE MET TWEE ANDERE  
CARTOONISTEN. ZE PRAATTEN  
LUCHTIG OVER HET FREELANCERS-  
LEVEN EN HOE ZE ALLES OR-  
GANISEREN. UIT HUN VERHALEN  
BLEEK DAT ZE HUN WERKLEVEN  
MOOI OP ORDE HADDEN.

IK DACHT AAN MÏJN ROMMELIG  
LEVEN, HOE GESTRESSEERD IK  
ALTÏJD WAS. EN HOE IK OP DE  
ERGSTE MOMENTEN ALLES DWANG-  
MATIG BEGON TE TELLEN (MÏJN  
STAPPEN NAAR DE KOFFIEBAR, DE  
PAALTJES IN MÏJN STRAAT).

"... VINDEN JULLIE HET  
DAN NIET LASTIG OM  
MET DAGCONTRACTEN  
TE WERKEN?"



VROEG IK VOORZICHTIG.



"NEE, EIGENLYK NIET",  
ANTWOORDE DE ENE.

"MEER NOG: DAG-  
CONTRACTEN HOUDEN  
ME LEKKER SCHERP",  
ZEI DE ANDERE.



DAARNA KEUVELDEN ZE RUSTIG  
VERDER.

39 KM LATER STAPTEN WE UIT.  
WE WAREN 379 LANTAARNPALEN  
GEPASSEERD. EN 7 WITTE AUDI'S.  
BRUINE VOLVO'S: 0.